



# De Grote Dwaling

Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie !



laatst bijgewerkt 22 januari 2025; leestijd 10-14 minuten

## Een mogelijke Toekomst in een volgend Leven

In dit artikel willen we een mogelijke toekomst schetsen die mensen tegemoet kunnen gaan in een volgend leven als ze niet voldoende ontwaakt zijn in het heden. We richten ons in het begin van ons verhaal vooral op die mensen die nu nog geloven in een Almachtige God/Allah waar ze dienstbaar aan moeten zijn, maar het zal uiteindelijk alle mensen moeten aanspreken.



(*Cymothoe sangaris*)

*De dag zal aanbreken dat de mens deze wereld gaat verlaten, middels het zgn. stervensproces. Zij die altijd vroom geleefd hebben komen uiteindelijk terecht in een hemelse wereld, precies zoals zij zich dat hun hele leven al hadden voorgesteld. Hun dienstbaarheid aan "God" was dus niet voor niets geweest. In deze wereld kunnen ze genieten van vreugde, liefde, respect, en bovenal van vrijheid. Oh, wat een mooie beloning voor de levenslange aanbidding van "God". Die onderdanigheid was zeker niet misplaatst. Hier in deze hemel mogen ze eeuwig blijven leven...*

*Echter, eeuwigheid is ook maar beperkt, net zoals de aarde beperkt is in haar levensduur. Ooit houdt het op te bestaan. Afhankelijk van diverse zaken kan dit hemelse leven een jaar duren, of misschien wel 50 jaar, met alle variaties in tijd daar tussenin. Eeuwig is het zeker niet, want "God" heeft totaal geen behoefte aan luiertijken, want op aarde draait een maatschappij, en die moet in stand gehouden worden, er moet gewerkt worden, en daar zijn de mensen voor nodig.*

*Dus er komt een dag dat "God" of een van zijn dienaren jou komt vertellen dat het tijd is, tijd om terug te gaan naar de aarde, want je hebt nu wel lang genoeg uitgerust en plezier ervaren. Nu is het tijd om weer geboren te worden. Er worden op aarde genoeg kindjes gemaakt, dus er is ook wel eentje waar jij als ziel in geplaatst kunt worden...*

*En zo breekt het moment aan dat die mooie hemelse wereld waarin je je bevindt, steeds meer van zijn glans gaat verliezen, steeds somberder wordt, en uiteindelijk helemaal blijkt te verdwijnen. Je bent heel verdrietig van binnen, je voelt je bedrogen, en... vervolgens voel je je opgesloten, gevangen, in het lichaam van een baby'tje. Je bent overdonderd door dat bedrog en van de pijn die je voelt, en je schreeuwt het uit van de pijn. En op aarde zijn ze blij dat je schreeuwt, want dat is het teken dat je gezond en wel geboren bent. Jij begrijpt hun vreugde niet, want jij voelt je zéér ellendig en weet van het grote bedrog dat alle mensen wordt aangedaan, maar wat ze blijkbaar vergeten zijn.*

*Er breekt een nieuw leven voor je aan, een leven waar je niet om gevraagd hebt en waaraan je het liefst zou willen ontsnappen. Je zou nu het liefst willen sterven; wiegendood is geen onbekend verschijnsel.*

*Als het je niet lukt om al vroegtijdig uit je leven te stappen, zul je door je nieuwe ouders geleerd krijgen hoe je je in deze wereld moet gedragen. Er is geen absolute vrijheid meer, je moet luisteren naar deze mensen die jou*

*vertellen wat je moet doen. Het voelt aan als een gevangenis, je bent je eerdere vrijheid kwijt. "Luister naar mama en papa, kom hier! En nu ga je zitten en houd je mond! Knoei niet zo met je eten!"*

*Gelukkig mag je overdag lang slapen, en kun je nog een glimp opvangen van die mooie hemelse wereld, maar hoe ouder jouw lichaampje wordt, hoe minder slaap je nodig hebt, en hoe meer je geïntegreerd wordt in deze maatschappij, waarvan je nu niet meer weet dat je daar uiteindelijk moet gaan werken voor die valse god, die jou en alle andere mensen verraden heeft door je een tijdje te laten leven in een virtual reality waarvan hij ons heeft laten geloven dat dat de hemel is.*

*Het is ook mogelijk dat je helemaal geen ouders te zien krijgt, maar geboren wordt in een ziekenhuis en dat jouw nieuwe lichaampje is samengesteld door het DNA van donoren samen te voegen, in-vitrofertilisatie (ivf) heet dat.*

*Hoe dan ook, je zult uiteindelijk naar school moeten gaan om te leren hoe deze maatschappij in elkaar zit zodat je op latere leeftijd in staat bent om als slaaf in deze maatschappij mee te draaien. En waag het niet om slechte resultaten te behalen op school, want dan word je bestraft en moet je dat schooljaar overdoen. Je wilt niet bestraft worden, dus doe je je uiterste best om de leraren te behagen. Je studeert er hard voor om een perfecte slaaf te worden. En als beloning wordt je een flink salaris in het vooruitzicht gesteld wat het je mogelijk maakt om hier op aarde toch een beetje een hemelse omgeving te creëren, middels een mooie woning, een dure auto, veel aanzien van vrienden en.... een fantastische levenspartner..... OEPS, dat laatste gaat dus niet meer gebeuren. In deze wereld is geen plaats meer voor liefde en gevoelens, er moet alleen maar gewerkt worden.*

*De technologische evolutie is door gegaan toen jij in die virtuele hemel lag te rusten. Tegenwoordig is het menselijke lichaam niet meer zo zwak als in het vorige leven, sommige lichaamsdelen zijn kunstmatig, zoals je hart, dat nooit meer zal stoppen met pompen, zodat je een eeuwig leven hebt in deze maatschappij. Ook het verval van andere organen en weefsels heeft men weten te stoppen, zodat je voor altijd dit lichaam kunt behouden. JE ZULT NOOIT MEER STERVEN. Klinkt dat aantrekkelijk? Hmm, die auto en dat mooie huis maken wel het een en ander goed. Weet je wat, we gaan ervoor, als we maar hard genoeg werken, kunnen we ieder jaar een nieuwe auto kopen, en meerdere huizen kopen, zodat we nog meer kunnen pronken met wat wij als slaaf allemaal hebben weten te presteren. Oh, en wat ook wel mooi kan zijn is zo'n virtual reality cinema, zodat we ons wat meer kunnen afzonderen van die drukke wereld om ons heen; eventjes een andere "controlled world" betreden, niet wetende dat we al in een "controlled world" leven.*

*Om deze maatschappij efficiënt te laten functioneren, heb je bij je geboorte al een chip in je hoofd geïmplanteerd gekregen. Deze bewaakt en registreert alles wat je doet, zegt, denkt en voelt. Jij bent bezit van de maatschappij. Individualiteit bestaat niet meer. Jij moet je aan de regels houden, en als je daarvan afwijkt kun je gestraft of beboet worden. "Het Systeem" dat bestaat uit volledig door Kunstmatige Intelligentie bestuurd delen, zorgt er wel voor dat er geld van je "bankrekening" wordt afgeschreven, waardoor je minder mogelijkheden overhoudt om nog wat leuks te doen.*

*Mocht je ooit nog gevoelens van liefde krijgen voor een ander mens, dan zul je bezocht worden door agenten van "Het Systeem", die je komen vertellen dat dat storende emoties zijn, restanten van de primitieve mensen die vroeger op deze aarde leefden, en dat we dat dienen te onderdrukken, want daarvoor is geen plaats meer in deze maatschappij waarin 24/7 gewerkt moet worden. Jij gelooft deze agenten natuurlijk, want zij weten waar ze het over hebben, want zij zijn dienaren van de nieuwe "God". Niet bepaald engelen in hun zwarte pakken, maar toch, je weet dat het beter is om naar hun te luisteren. Je vindt het bedrag op jouw "bankrekening" toch wel belangrijk en je doet je uiterste best om gevoelens te onderdrukken, om geen liefde meer te voelen voor jouw medemensen, hooguit een collegiale groet naar jouw medeslaven, en zo ga je koud je leven leven voor "Het Systeem".*

*Koud, want er is geen zon meer, want er wordt gezegd dat die te schadelijk was geworden voor deze wereld. Je leeft nu onder de grond in een volledig mechanische wereld. Er zijn geen bomen, planten of dieren meer aanwezig, want die hebben geen functie in deze maatschappij. Op computers in speciale bibliotheken kun je nog wel afbeeldingen vinden uit de vroegere "primitieve" wereld. Uiteraard word je wel door die chip in je hoofd gadegeslagen. Je mag deze plaatjes niet te mooi gaan vinden, want dan wordt je bestraft of beboet. Maar als jij ervan overtuigd raakt dat die wereld van vroeger inderdaad primitief was, dan zou je misschien wel eens een beloning kunnen ontvangen, misschien wel in de vorm van een nieuw virtual-reality programma.*

*Je leven bestaat uit continu werken voor "Het Systeem", de nieuwe "God", die alles regelt in de wereld voor JOU. Daar wil je zeker dankbaarheid voor tonen, in de vorm van plichtgetrouw jouw taak in deze wereld te verrichten. Jij bent belangrijk, je wordt gewaardeerd (of gestraft) door het systeem. Klinkt dat niet bekend, dat de god van vandaag ook straft, en je later beloont als je goed geleefd hebt?*

*Doordat je lichaam door al die technologische upgrades ook niet meer moe wordt, werk je 24/7 voor deze nieuwe "god". Mogelijk dat er geen uren en dagen meer bestaan, want je leeft inmiddels onder de grond waar je geen besef hebt van dag en nacht, en je hebt ook geen klok meer nodig, want "god" bepaalt wel wanneer jij wat moet gaan doen; die chip in jouw hoofd laat je dat dan wel weten.*

*God bepaalt wanneer mannen en vrouwen naar een speciale kliniek moeten om zaadcellen en eicellen te laten afnemen door machines die hier speciaal voor zijn vervaardigd, en dit gebeurt uiteraard koud en efficiënt. Gewone intieme seks voor de voortplanting zijn we inmiddels als primitief gedrag, vies en ongewenst gaan zien, en niet meer van deze tijd.*

*In speciale computergestuurde laboratoria wordt gekeken welk DNA van mannen en vrouwen er het beste samengevoegd kan worden om nieuwe mensen te creëren, die dan vervolgens uitgebreed worden in speciale couveuses.*

*Zodra deze baby'tjes volgroeid zijn, zijn ze klaar om weer een nieuwe ziel te ontvangen die zich bedrogen voelt in die virtuele hemel waar hij een tijdje heeft mogen vertoeven.*

*En zo is de cyclus rond.*

Wij realiseren ons ook wel dat bovenstaand verhaal niet per se hoeft plaats te vinden zoals we het verteld hebben, en ook kun je het verwerpen omdat het niet helemaal logisch in elkaar steekt, maar het is geschreven om de mensen aan het denken te zetten, want het is een mogelijke toekomst. Moge de mens gaan ontwaken en ervoor zorgen dat deze beschreven toekomst NOOIT gaat plaatsvinden in onze wereld, want er zijn al andere werelden waar een vergelijkbare situatie reeds bestaat, en die mensen zullen nooit meer naar huis kunnen gaan, naar die hogere regionen waarin hij werkelijk thuishoort, waar hij een echte hemel kan ervaren buiten de virtual reality.

Bron: <https://degrotedwaling.com/een-mogelijke-toekomst-in-een-volgend-leven.html>

Dit document mag vrij verspreid worden in de vorm zoals het is.